

# Levensgevaarlijk terrein!

*Een hartelijke waarschuwing tegen de gevaren van internet*

*(de volledige tekst is te lezen op [www.jjvdmeulen.nl](http://www.jjvdmeulen.nl))*

– Deel 4 –

Een dodelijke combinatie

Mogelijk dat er mensen zijn die, ook na het voorbeeld van deze kast, het probleem van internet niet inzien. Zij voeren aan dat zij alleen die ‘laatjes’ die ‘goed’ zijn opentrekken en de andere laatjes gewoon dicht laten. “Je bent er toch zelf bij!” hoorde ik eens iemand zeggen in dit verband.

“Je bent er zelf bij.” Ja, laat dat nu juist het probleem zijn! Zolang alle laatjes van deze kast dicht zitten is er in feite nog niets aan de hand, maar zet er een mens voor en er ontstaat een levensgroot probleem. Het is als met zoveel nieuwe media. Het medium op zich vormt niet het gevaar, maar geef het in handen van de mens en er ontstaat een dodelijke combinatie.

De mens en internet vormen wel de meest dodelijke combinatie vandaag de dag. Aan de ene kant de mens met zijn zondige begeerten, aan de andere kant het internet dat in de vervulling van al die zondige behoeften voorziet. Vraag en aanbod sluiten hier met duivelse perfectie op elkaar aan. Ziet u het gevaar opdoemen? Ik hoop het van harte. Internet is als geen ander middel, in geen andere tijd zo vertoond, een middel waarmee de mens zijn zondige lusten kan bevredigen. Het heeft het de mens zo gemakkelijk gemaakt. Het is zo dichtbij, gratis en anoniem. Niets staat ons meer in de weg om een zondige behoefte, wanneer wij deze voelen opborrelen, meteen te bevredigen. 24 uur per dag, anoniem. Ziet u het verschil met ‘vroeger’? Toen stonden *afstand*, *middelen* en *sociale controle* ons nog ‘in de weg’ om zonden uit te leven. Er waren nog allerlei blokkades die ons verhinderden om zondige begeertes daadwerkelijk uit te leven. Maar internet heeft al deze ‘belemmeringen’ effectief verwijderd. Je hoeft nergens meer naartoe, je hoeft er niet per se meer voor te betalen, je hoeft niet meer bang te zijn voor de priemende ogen van je omgeving, je hoeft niet meer te wachten. Nee, het kan nú, gratis en in alle anonimiteit. “Kom, niemand die je ziet, geniet, leef je uit in de zonde, nu!”

Heeft internet niks goeds in zich? Dat hoort u mij niet zeggen. Het maakt een hoop makkelijker, al is makkelijker niet altijd beter. Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de duivel onder de dekmantel van ‘het gemak’ met internet een geweldige slag slaat. Meer dan ooit te voren opent hij de deuren van de zonde wagenwijd voor de hele wereld. En heel de wereld wordt er in meegesleurd. Mee met de massa! Welke jongere kiest er nog voor om géén smartphone op zak te hebben? Kunnen we straks nog betalen zónder smartphone? De hele wereld moet online! Gelokt door redenen van gemak wordt iedereen aangesloten op satans pretpark, elke dag open, entree gratis.

Beste lezer, besef toch alstublieft het gevaar. Voor uzelf en, wanneer u vader of moeder bent, voor uw kinderen. Satan wil ons maar wat graag zijn speeltuin inlokken en hoe groot is zijn succes dankzij internet. Hoe velen van ons heeft hij al verslagen, aan zich gebonden? Voor hoe velen geldt het dat, doordat internet de verleiding zo dichtbij heeft gebracht, ja in de schoot geworpen, zij zo veel tijd in zonde doorbrengen. Onderzoek uzelf daarop! Wees eerlijk tegenover uzelf en God! Is het inderdaad zo dat internet een grote rol speelt bij de zonde die u doet, de tijd die u nutteloos doorbrengt? Ik vrees dat bij eerlijk onderzoek voor het aangezicht van God een grote meerderheid hier ‘ja’ op zal moeten antwoorden: “Ja, wanneer ik kijk naar de tijd die ik nutteloos besteed, wanneer ik kijk naar de zonden die ik doe, moet ik toegeven dat internet daar vaak een rol in speelt.” Nee, de lusten komen uit onszelf, maar internet faciliteert én geeft brandstof aan de begeerten.

“Nee”, zegt iemand nogmaals, “hier ben ik het niet mee eens.” Want, zoals ik iemand al hoorde zeggen: “Je bent er zelf bij. We moeten zelf zo sterk zijn om “nee” te zeggen tegen de zonde. Internet is niet het probleem. Afschermen van open internet is dan ook niet de oplossing.” U hebt gelijk, internet is inderdaad niet de kern van het probleem, dat is de gevallen mens met zijn zondige natuur. De vraag is alleen of het, gezien de Bijbelse antropologie (mensbeeld), wijs is ons aan internet bloot te stellen. Graag zou ik dit nu verder onder uw en jouw aandacht willen brengen.