

Levensgevaarlijk terrein!

Een hartelijke waarschuwing tegen de gevaren van internet

(de volledige tekst is te lezen op www.jjvdmeulen.nl)

– Deel 2 –

De Internetrevolutie, een kort overzicht

De digitale revolutie heeft de samenleving ingrijpend veranderd. Er is niet alleen iets nieuws aan de samenleving toegevoegd, de hele grondstructuur is volledig veranderd. Er is één omvattend fenomeen gekomen waarin de hele samenleving is ingebed: Internet. Internet is overal en overal voor nodig; voor bankzaken, doen van belastingaangifte, bestellen van medicijnen, aanvragen van studiefinanciering, onderhouden van vriendschappen, boeken van een vakantie, publiceren van foto's, plannen van een route, winkelen, etc. En dit zal in de toekomst alleen nog maar meer worden. Wat kun je straks nog zonder internet kopen of verkopen?¹ En, wat moet je nog als je afgesloten bent van internet? Als je *offline* bent? Wanneer je niet bent opgenomen in de groepsapp? Wat kun je dan nog in deze samenleving? Het lijkt er op neer te komen dat je er meer en meer buiten komt te staan.

Wie kan zich nog een leven voorstellen zónder internet?! Toch is dit nog helemaal niet lang geleden. Ik kan me nog goed herinneren dat we, midden jaren negentig, de eerste inbelverbinding kregen. Na een krakerig melodietje werd de internetverbinding via de telefoonlijn tot stand gebracht. Dat betekende gelijk dat de andere huisbewoners vanaf dat moment niet meer konden telefoneren. Mobieltjes waren er uiteraard nog niet.

Internet stond nog in de kinderschoenen. Het werd gebruikt om informatie te vergaren en om te e-mailen maar al gauw stroomde het vol met minder hoogstaand materiaal. Voer voor jongens (en meiden?) in het begin van hun tienerjaren om hun nieuwsgierigheid te stillen en voor lange tijd gebonden te raken. Praktiseerden ze er voorheen niet over om die ene film te huren (een bekende zou je maar zien!), nu konden ze ongemerkt en ongestoord hun gang

¹ Zie het artikel van het Reformatorisch Dagblad van 6 november 2015: "Betalen met smartphone vervangt pinpas"

gaan. Nog nooit was het zo makkelijk, zo dichtbij, anoniem én gratis.

Internet beheerste toen bij lange na het leven nog niet. Om een afspraak te maken met je vriend(in) belde je nog altijd eerst naar zijn huistelefoon om via een ander gezinslid je vriend of vriendin aan de telefoon te krijgen. Maar steeds meer begon men de voordelen en gemakken van internet in te zien en steeds meer werd het medium voor allerlei doeleinden in gebruik genomen. Een ongekende stroomversnelling volgde. Internet begon overal door te dringen en de internetverbinding en de pc's werden steeds sneller en geavanceerder.

We willen nu een grote, in tijd valt dat echter nog wel mee, stap maken naar de huidige tijd. We zien een samenleving die afhankelijk is geworden van internet. Zonder internetverbinding kun je, die gedachte dringt zich tenminste aan ons op, niet meer volwaardig deelnemen aan de samenleving. En (bijna) ieder mens is dan ook elk moment van de dag aangesloten op internet. Technologische uitvindingen zoals de smartphone hebben er voor gezorgd dat we ook altijd op het internet aangesloten kunnen zijn.